

Zhikhalya Thyianieloa Boerdoem

Namn: Agnes Månsdotter, "Vamphyria" (Riktigt namn: Zhikhalya Thyianieloa Boerdoem)

Kön: Kvinnlig

Ålder: 3000 år (snart vuxen)

Art: Demonessa av 18:e graden ur andra kretsen i Helvetet

Utseende: Gula kattögon, svart svalligt hår ner till axlarna, A-kupa, slank, rentav mager, kroppslängd 1:65. Många skärsår och brännmärken på armarna och benen. Burrig kattsvans.

Historia: Thyianieloa föddes för många år sedan i Helvetet bland De Vällustigas krets. Som många andra övernaturliga varelser kände hon en nyfikenhet för de människor som fortfarande levde, och när hon började närma sig vuxen ålder för några hundra år sedan passade hon på vid en seans att ta sig ut ur Helvetet genom en portal. Det där gillade förstås inte hennes föräldrar, men de tänkte att när hon mognar till så kommer hon väl tillbaka.

Genom de år hon levt på jorden har hon rest omkring och undersökt människorna, men upphör aldrig att förundra sig. Hon har lärt sig många hundra olika sorters språk, många olika kulturer, historia av olika slag, ja allt... Hon är ju trots allt demonessa och har betydligt mycket lättare att lära sig än människor, men samtidigt är hon inte vuxen- eftersom hon har behov av att faktiskt också lära sig så mycket- och har därför sällan tråkigt.

Under lång tid kom hon inte i så god kontakt med människorna- de blev rädda för hennes konstiga ögon, så hon var tvungen att hypnotisera dem och få dem att glömma henne. Det tyckte hon inte om.

Trots att hon härstammar från De Vällustigas krets, är hon fortfarande oskuld. Detta naturligtvis beroende på sin kattsvans... Självklart skulle hon kunna hypnotisera och förföra människor och få dem att inte se eller känna svansen, men det vill hon inte. Hon vill vara ärlig med sitt utseende. Åtminstone någorlunda... För att svansen inte ska synas, bär hon alltid kjol eller klänning.

För drygt 20 år sedan kom hon i kontakt med Black Metal-kulturen, och började undersöka den. Det var förstås svårt, eftersom hon som kvinnlig varelse aldrig riktigt var helt välkommen, men det gjorde bara att hon blev mer nyfiken. Som demonessa har hon oerhört bra läskött, så hon får skära sig eller bränna sig djupt flera gånger om dagen för att det ska synas några ärr, och detta skadegörande har ibland fått både män och kvinnor att respektera henne, på grund av att de när de sett hur hon skurit sig långt in till benen så blodet sprutat långväga trott att hon försökt begå självmord, eller åtminstone inte brytt sig om livet.

Sina kattögon håller hon numera hemliga genom linser av olika slag.

Hennes problem är att eftersom hon helatiden ser ut att vara 16-17 år, så kan hon inte stanna för länge i samma grupp, utan måste alltid försvinna efter några år och bege sig vidare. Hennes vanliga påstående är att hon rymt hemifrån, vilket ju faktiskt inte helt och hållet är en lögn.

Men för något år sedan hände något: Hon träffade Joel på en konsert, och blev blixtförälskad, för första gången i sitt liv. Hon sa till honom att hon hette Agnes Månsdotter och det var inga problem att få honom att bli lika kär som hon. Hon är ju trots allt ur De Vällustigas krets.

Till Joel har hon inte sagt något om att hon rymt hemifrån- bara nåt snack om att hon inte vill

vara hemma. När Thyianieloa inte är någonstans på jorden, är hon i en egen liten värld som hon kallar "flickrummet". Hon har skapat världen själv, naturligtvis. Där har hon allt hon samlar på och där befinner hon sig själsligt. Därifrån, till motsats från ur Helvetet, kan hon nämligen när som helst ta sig tillbaka till jorden så fort hon vill.

Att ta sig till Helvetet är inte svårt, men att ta sig därifrån är svårare. Antingen måste någon ropa ens äkta namn, eller också öppna en portal, vilket ibland (men sällan) kan ske vid seanser, offer, krig, våldtäkter, mord och liknande våldsamma utspel. Fast vanligtvis spelar det ingen roll, eftersom de flesta demoner är fullständigt likgiltiga i vad människorna har för sig.

Genom Joel blev hon sångerska i hans band "Army of Zaathan". Fast som vanligt betraktas hon för sitt kön inte som riktig bandmedlem såklart, men det gör inget, hon är ändå bara med för Joel.

Thyianieloas syn på de övriga:

Joel Aronsson: Kallar sig "Demonum" som artist. SÅ SÖT! Spelar trummor. 20 år Han gillar att träna och hålla kroppen i gott skick, och dricker inte alkohol eller knarkar eller annat sånt. Han respekterar henne och blir inte arg över att hon inte gått med på att ha sex (fast han ljuger för sina polare förstås, och säger att de ofta har det). Hon funderar på att berätta sanningen för honom... Är förstas rädd för att han ska bli skraj och överge henne, men tänk om han vill bli hennes första och enda älskare för evigt, på jorden och i Helvetet?

Sören Hansson: Kallar sig "Kannibalus Demonikus" och håller sitt riktiga namn hemligt. Bara Thyianieloa känner till det, eftersom hon håller koll... Han är 30 år och är skaparen av bandet. Har suttit i fängelse för att ha bränt kyrkor och grävt upp gravar och annat jadajadajada. De flesta inom subkulturen ser på honom med stor respekt, och själv är han egentligen mest intresserad av andevärlden. Tänk om han visste att han hade en demonessa i sitt band, som han själv ser ner på. Tänk om han visste att de demoner som han så gärna vill komma i kontakt med fullständigt struntar i honom. Lite tragiskt faktiskt.

Örjan Jönsson: Kallar sig Blodörn. Är väldigt intresserad av den nordiska hedendomen, men är själv kristen. Han håller det hemligt, men Thyianieloa känner lukten. Han spelar bas i bandet. Självklart håller han hemligt att han är kristen, för Black Metal-kulturen hatar de kristna mer än de föraktar kvinnor. Han gillar att festa och verkar lite förälskad i henne... Men det är ju inte konstigt. Hon härstammar ju faktiskt ur De Vällustigas krets.

Ägodelar:

Hon kan få tag i vad hon vill. För tillfället klär hon sig i svarta klänningar och kjolar, svarta skinnjackor och svarta korsetter. Lack, läder, höga stövlar, etc...

Speltips: Kom ihåg att hon är oerhört förälskad i Joel och därför ställer upp på det mesta han hittar på. Samtidigt vet hon som demonessa om väldigt mycket hemligheter, men håller dem oftast för sig själv. Hon betar sig dessutom oftast ungefär som en tonåring.

Blodörn (Örjan)

Namn: Örjan Jönsson

Kön: Man

Ålder: 22 år

Utseende: kroppslängd 1:80, blå ögon, rak näsa, lite rödblond mustasch som växer ut i tvedelat hakskägg som går vidare i flätor, rödblont hårsvall ner till bröstet, lite kulmage.

Historia: Örjan har alltid varit intresserad av vikingatiden och den fornnordiska kulturen. Därför är han mycket intresserad av fornnordisk mytologi trots att han är kristen (fast att han är kristen håller han hemligt- de flesta av hans vänner hatar kristna), han är också intresserad av det fornnordiska språket, runskrift och allt liknande.

Han studerar arkeologi, isländska och historia på universitetet.

Han är också med i en klubb vid namn "Göta Fejdare" som slåss med vikingatida vapen såsom långsaxar, svärd, spjut och yxor.

Dessutom spelar han de flesta sorters instrument- främst svensk säckpipa. Han är medmusiker på flera olika skivor, men de han själv mest är intresserad av är dels sitt eget Folk Metal-projekt vid namn just Blodörn, och dels Black Metal-bandet Army of Zaathan, där han är basist.

Han gillar att supa och festa med sina polare.

Örjans syn på de övriga:

Kannibalus: 30 år, skaparen av "Army of Zaathan". När han var tonåring ställde han till bus, drog runt och brände kyrkor och hade sig. Nu har han säkert mognat, men eftersom han fick massor av fans medan han satt i fängelset så låtsas han som om han fortfarande håller på med det där. Han är en grym gitarrist och growlar bra och rolig att fästa med, bjuder på sprit. Han har knark också, svårt att tacka nej förstås när någon bjuder... Och så brukar han försöka öppna andevärlden med hokuspokus, det är väl när han är packad förstås... Han skulle säkert bli förbannad om man sa vad man tyckte om det, bäst att inte bråka utan bara följa med och festa.

Joel "Demonum": Trummisen, 20 år. Lite trist såtillvida att han inte gillar att festa, han är värsta nykteristen. Men han är en grym trummis iallafall, stor och stark förstås eftersom han hänger på gymmet jämt när han inte trummar.

Agnes "Vamphyria": Joels flickvän. SÅ DJÄVLA FRÄSCH! Hon sjunger ibland i vissa låtar också. Kannibalus gillar inte det egentligen, det märker man, han är en sån där typisk Black Metal-snobbe som ser ner på brudar, men alltså, hon är superfräsch och sjunger helt grymt, och det måste även han hålla med om. Hon kan sjunga både alt och sopran. Egentligen kan hon säkert sjunga andra stämmor också. Har aldrig hört någon annan sjunga som henne. Men fan vet vad hon ser i Joel egentligen. Visst, han är ju vältränad och så, men TRIST SOM FAN! En ung snygg tjej borde väl hellre gilla att ha roligt och festa runt? Man kanske skulle försöka få in en flört nån gång?

Speltips: Örjan är egentligen nöjd och glad med livet, men det talar han INTE om för sina Black Metal-vänner. Åtminstone inte om han tror att de kommer bli arga. Han låtsas att han är som de flesta han umgås med i den svängen, han håller sin kristendom hemlig. Men det tycker han egentligen är obehagligt...

Ägodelar:

Svensk säckpipa

dyr elbas

piano

trumset

synth

en bunt olika medeltida instrument

en bunt olika gitarrer av olika slag

En bunt olika medeltida och forntida vapen av olika slag (nyttillverkade och de flesta bluntade),

svärd, saxar, spjut, yxor, knivar

patronbälte

skinnbyxor

skinnjacka

t-shirt med Blodörn

boots

## Kannibalus Demonikus

Namn: Kannibalus Demonikus (Riktigt namn: Sören Hansson)

Ålder: 30 år

Kön: Man

Utseende: kroppslängd 1:70, slank, blå ögon, svart helskägg som räcker ner till bröstet, svart smutsigt hår som räcker ner till benen, vitt corpsepaint i ansiktet med svart kladd för att se ut som en dödskalle, Tatueringar: ett uppochnedvänt kors i pannan, ett hakkors på halsen, en lång harrang 24-typiga runor på ryggen som översatt från gammalnordiska betyder ungefär: "Mot döden tågar även de som levande vill vara, ty Zaathan gäcker ju för alltid Gud och änglars skara", högerarmen heltatuerad från fingrarna upp på halsen, där syns liemannen, en stor dödskalle, djävulen som håller på och äter levande människor, samt fullt av demoniska tecken och krusiduller och smärtsamma ansikten som skriker, tre prickarsom bildar en trekant mellan höger tumme och pekfinger, en drake på vänstra överarmen, ett hjärta på vänstra låret med texten "Mamma". Såväl ben som armar har fullt av både gamla och nya ärr.

Historia: När Sören var liten hade han en mamma som lät honom göra vad han ville och en arbetslös pappa som visserligen var alkoholist, men ganska snäll. Han lärde Sören att spela gitarr. Redan i mellanstadiet var Sören tidigt skicklig gitarrist, men i högstadiet blev han mer intresserad av satanism. Tillsammans med sina två bästa vänner Bertil och Kalle startade han Black Metal-bandet "Army of Zaathan" som fick en gratis spellokal av kommunen. Vad kommunen inte visste om, var att i spellokalen (som de befann sig i flera timmar varje dag) samlade de på skelett och djurkadaver som de hittade i skogen om nätterna. Tonårsnätterna gick och de välte gravstenar, öppnade upp gravar och samlade ihop människokranier och bröt sig in i kyrkor och sommarstugor för att stjäla och ställa till med bus.

Vid 17-årsåldern offrade de katter till djävulen och spikade upp dem på kyrkdörrar, sen brände de kyrkorna. De stal bilar, söp, knarkade, skar sig, hatade livet, trodde inte på gud, men hatade honom ändå. De spelade in demokassetter med sin musik, som de gav gratis till andra personer av sin subkultur som de ansåg var "True".

Deras allmänna åsikter var: Livet är falskt, döden är äkta, brudar är horor, människor är falska, destroy your life for Satan.

Vid 18-årsåldern åkte de fast och hamnade i fängelse för mordbränning, olaga hot, gravskändning, djurplågeri, olaga vapeninnehav, knivlagen, stöld och skadegörelse. Efter fem år kom Sören ut igen, nu som en kultförklarad hjälte i sin subkultur, eftersom han bevisligen var true.

Bertil var ännu mer true, för han hängde sig. Kalle däremot beslutade sig i fängelset för att "bli vuxen", så när han kom ut ur fängelset och fick ett jobb av kommunen såg han till att försöka klippa sig, arbeta, gifta sig och skaffa villa, volvo och vovve.

Det där gillade inte Sören och funderade därför på att mörda Kalle, men det blev aldrig av.

Några år gick, Sören ägnade sig åt att hålla sig hemma och få socialbidrag samtidigt som han skapade musik, fortfarande bara på demokassetter. Men nu eftersom han hade en ganska stor beundrarskara hade han en ganska lätt att faktiskt kunna få ut skivor om han ville. Han fick ofta förslag från skivbolag. Tillslut gick han med på att börja ge ut skivor men bara på ett "true" sätt till rätt personer. Således gjorde han bara vinylplattor och aldrig fler än 666 styck av samma.

Det där med musik var dock inte Sörens (eller Kannibalus, som nu var hans officiella namn) stora intresse, utan det handlade främst om "forskning" i andevärlden. Han ville komma i kontakt med demoner och djävulen och öppna portaler. Han använde sin musik för att komma i trans, men även knark, alkohol, skärsår och annat liknande.

De första åren utanför fängelset spelade han in all musik på egen hand, men nu när han kommit igång så fick han snart ihop ett gäng till ett band, så han skulle kunna spela live och på det viset få in lite pengar.

Sörens syn på de övriga:

Vamphyria (Agnes): En hora, som alla andra brudar (utom mamma). Hon är ingen riktig bandmedlem såklart, utan bara trummisens bitch. Men det är okej att hon sjunger i vissa låtar. Vet inte hur gammal hon är, gissar på typ 16-17. Hon är en typisk wannabe-bitch som hänger med och ställer upp på allt eftersom hon tycker Black Metal-killar är så coola. Hon har säkert värdelöst självförtroende och skulle vara hur lätt som helst att hjärntvätta. Det är också det som är tanken. Hon ska begå självmord med oss runtomkring henne och på det viset ska jag nog komma i kontakt med Zaathan, men det gäller att inte trummisen blir sur.

Demonum (Joel): En djävla emo Goth-Metal-snobbe, men en grym trummis. Han är ganska wannabe, håller alltid med, men det märks att han exempelvis gillar sin bitch och inte riktigt inser att hon bara är till för att använda. Stor och stark, tränar mycket på gymmet. Inser inte att kroppen bara är ett skal, vill inte skära sig eller knarka, inte ens supa. Tror att han är nåt. 20 år.

Blodörn (vafan han nu heter...): Basisten. Han är med i nåt folkmetal-band också, ganska bra. Spelar grymt bra. Han är väldigt intresserad av vikingatiden och runskrift och nordisk mytologi och gillar att festa och supa till. Håller på med fäktning också. Rätt schysst. 22 år.

Speltips: Sören är mycket inne på att försöka få folk att göra saker utan att de själva märker att de blir övertalade. Han är van vid att vara äldst och den som alla ser upp till och lyssnar på och beundrar. Han pratar ofta och mycket om sin syn på saker och ting. Brudar är horor. Livet är falskt. Döden är äkta. osv.

Ägodelar:

Väldigt många demokassetter och vinylskivor, även en hel del CD-skivor

Fullt av knivar

rakblad

en Gibson för 30 papp

en rejäl dator så han kan spela in musik hemma

skinnbyxor

boots

skinnjacka

Några människokranier samt ett stort antal andra kranier

svarta stearinljus

olika sorters knark (fråga)

brännvin och öl

många t-shirts med "Army of Zaathan" som han säljer

raybansolglasögon

en trolltrumma

lämpligt smink

patronbälte

spikarmband

Joel Aronsson

Namn: Joel "Demonum" Aronsson

Ålder: 20 år

Kön: Man

Utseende: Kroppslängd: 1:80, muskulös, kraftig, svartfärgat hår ner till höfterna, inget skägg. Gröna ögon.

Historia: När Joel var liten så dog hans far av en överdos heroin och hans mor har knarkat och supit hela hans liv. Därför hatar han alla sorters missbruk, han är vegan och dricker inte alkohol. Han äter inte godis utan istället frukt. Han tränar mycket på gymmet och när han var tonåring började han lyssna på Black Metal undertiden. Eftersom han redan spelade trummor i skolan började han snart spela trummor i alla möjliga olika band. De flesta band höll inte så länge, men eftersom Joel är en väldigt bra trummis har det aldrig varit några problem för honom att hoppa runt mellan olika band.

Men nu har han hamnat i "Army of Zaathan", och där gillar de (framförallt bandets skapare) inte att man spelar i andra band ifall det tar på tiden, så för tillfället hoppar han bara in i andra band ibland, som när de behöver en trummis på spelningar och nån är sjuk och såna saker.

För nåt år sedan träffade han Agnes på en spelning, en jättesöt tjej. Som de flesta Black Metal-tjejer har hon jättedåligt självförtroende och håller på och skär sig som fan... Tragiskt. Joel har lyckats få med henne som sångerska i bandet, hon sjunger helt grymt. Nu brukar Black Metal-folket förstås inte uppskatta brudar inom banden, men alla måste ändå hålla med om att hon sjunger helt grymt.

Joels syn på de övriga:

Kannibalus Demonikus: Bandets skapare. Han är 30 år och något av en kult inom subkulturen. Han har suttit på kåken efter att ha bränt kyrkor och rivit gravar och liknande bus. Han klär sig ALLTID i corpsepaint. Lite väl mycket sånt, kanske, men han gör bra musik. Han är håller på för mycket med festande, men Joel vet att han gör det för att försöka öppna portaler till andra världar.

Örjan: Artistnamn "Blodörn". Han är okej, super väl lite väl mycket. Basisten. Det bästa med honom är att han uppskattar Agnes.

Agnes Månsdotter: Flickvännen! SÅ GULLIG PÅ ALLA SÄTT! Hon sjunger i bandet. Skulle göra ALLT för henne.

Ägodelar:

Ett bautastort trumset

spikarmband

svarta skinnbyxor

boots

etc...