

Tårnbagten



Tårnvagten udgives af Forening af Godtroende Rollespillere, THOedor.

1. Årgang nr. 1. Oplag 40.

Redaktion:

Broder Preben.
Broder Mogens.
Broder Arnold.

Chef Inquisitor:

Broder Hans.

LEDER

Ak ja, vi må gå til bekendelse og indrømme det; Vi var de vildfarne lam, der udgav den Godbespottende og åndelige pornografiske lille smudsige tryksag, - MonoKaos.

Men nu har vi heldigvis set lyset, og har vendt vores vej fra den der førte lige til halvede. I stedet for har vi betrådt den sti der fører os til Gods rige, og hvor vi, når vi opgiver ånden (Gods vilje ske), vil få lov til at spille på harpe, og sove længe om søndagen.

Med disse fromme ord ønsker vi at også DU vil blive bestrålet af Gods lys, og sammen med os lade hans vilje ske.

A N N O N C E !

Noget slidte Khulhlu moduler byttes til salmebøger. Jeg vil nemlig også være hellig.

Billet Mrk. 101

PIGEN I SKOVEN

I vor kamp for God, og for at gøre rullespil mere spiselig for hans mindre forstående får, giver vi nu rullespil en ny dimension med dette spændende og pædagogiske scenario:

1. Vore helte er ude i Den Mørke Skov for at samle svampe til aftensnaden, da de i det fjerne høre en svag hulken. Hvis heltene undersøger sagen ser de Den Artige Lille Pige sidde på en sten, og er SÅ ulykkelig. Spillerne får ikke et forståeligt ord ud af hende, før de fortæller hende et eventyr (Lad spillerne fortælle et eventyr), først da holder hun op med at græde, og fortæller hun dem, at hun ikke kan finde hjem til Bedstes Hus. Hvis heltene bare forlader hende vil Den Strenge Men Retfærdige Fe komme frem, og male deres næser røde (HA!). Når heltene følger pigen hjem til Bedstes Hus, deler vejen sig i to, en vej til højre, og en vej til venstre.

3. Hvis heltene går til højre, kommer de til Et Lille Og Skummelt Hus. Hvis heltene banker på døren, kommer En Stor Og Grum Ulv ud, ser sulten på pigen, og siger, "Jeg havde egentlig bestilt en Pizza, men det der er endnu bedre". Spillerne er nu i stor fare. Men hvis Vore Helte synger en vuggevise for Ulven (Lad spilleren synge en vuggevise), vil han straks falde i søvn, og vore Helte kan nu slippe væk.

4. Hvis Vore Helte til gengæld følger vejen til venstre kommer de til Den Rare Bedstemors Hus. Hun vil takke heltene for deres hjælp, og de får varm mælk med honning, kommenskager, en skinnede ny fem-krone, og 4000 XP.

AFSLØRING!

I har alle hørt rygterne om Sort Magi i rullespil. Jeg havde besluttet mig for at finde sandheden. Ak, havde jeg bare vidst, hvilken rædsler jeg ville afdække, rædsler som jeg frygter vil koste mig mit liv, som de næsten har kostet mig min forstand.

Det første møde var tilsyneladende meget tilforladeligt. En masse unge mennesker sad rundt i lokalerne med deres spil. Men i et lokale var en LEDERNE fra hele landet samlet til møde. Der lød en sagte messen, en strøm af ord, - odds, odds, ODDS, ODDS. En sort messe! Og i min egen forening! Jeg veg tilbage i afsky, og tog hjem, beredt på at glemme det for altid. Men da rygten gik, at PAGTEN ville blive beseglet i Aarhus, samlede jeg mine flossede nerver, og undersøgte sagen.

Det samme gentog sig endnu en gang, gemte disse onde djævltilbedere sig bag uskyldige børns godtroenhed, endnu en gang var det lykkedes KULTEN at bedrage verden. Men ikke mig, - ikke mig. Nede i et kælderlokale, fandt jeg bag en forhæng en dør, som da jeg åbnede den, viste sig at føre ind til en lang mørk gang. Jeg fulgte den, og kom ind til et lokale, kun oplyst af starinlys. Der stod ca. 20 kutteklædte messende personer i en cirkel, samlet om et stort sort alter. Bundet til alteret var en ung arbejds pige. Messen nåede et klimaks. En kniv blev hævet. Et skrig skar sig gennem lokalet. Så blev der stille.

Hvordan jeg fandt hjem husker jeg ikke. Siden har følt mig forfulgt. Jeg frygter at hvis DE finder ud af at jeg besidder denne frygtelige viden, er mit liv ikke mange ører værd. Endnu som jeg skriver dette, føler jeg mig iagttaget, jeg frygter for mit li