

SABRINA SCHULTZ

Du härstammar från en liten by utanför Unionens stora industristäder. Som dotter till en uppfinnare så fick du tidigt en fascination för maskiner och tekniska prylar. De fina klänningarna som din mor ansträngde sig med att sätta dig i blev förr eller senare alltid utsmyckade med oljefläckar från din fars verkstad.

Men även om verkstaden var som ditt andra hem så glömmet du aldrig första gången du åkte i luftballong. Du har aldrig känt dig så levande och fri förut, varpå du lovar dig själv att någon gång flyga din egna flygmaskin.

När du fortfarande är ung så skriver din by under ett skyddskontrakt från Unionen. Detta kräver att en man från varje familj gör militärtjänst ett visst antal år. Strax efter det blir din bror inkallad för värnplikt och sätts i luftflottan som marinsoldat. Där berättar han i sina brev hur obeskrivligt mäktigt det är att tjänstgöra på ett luftskepp.

Hemma är du extremt trött på att bli behandlad som en flicka. Du genomlider många plågsamma tebjudningar i blommiga klänningar samtidigt som din mor försöker gifta bort dig. När du får chansen så rymmer du hemifrån och tar dig in till städerna för att ta rekrytering i luftflottan. Efter den militära grundutbildningen blir du antagen som maskinist och examineras som toppkandidat. Med dina betyg blir du erbjuden en plats i specialstyrkorna, där du nu har tjänstgjort i snart en månad.

Som maskiningenjör får du aldrig veta vad era uppdrag går ut på och sällan får du veta vart ni ska. Det är bara stridande personal och officerare som får del av den informationen. Det du vet nu är att ni har anlagt vid en luftstation på neutralt vatten, Amadeus. Du har fått klara order att aldrig lämna skeppet utan eskort och du har uppmanats att inte prata med någon utanför besättningen.

UNIONEN - Även om Unionen är ett samfund mellan flertalet företag så är det endast de tre största som har någon egentlig makt när det gäller politiska frågor. Ekonomin är väldigt stark och att bo inne i de stora industristäderna anses vara väldigt fördelaktigt. Eftersom markerna är företagsägda så är ingen arbetslös inne i städerna, därav är det sällan någon som går hungrig eller inte har tak över huvudet.

IMPERIET - Du vet inte mer än vad du fått lära dig i skolan. Förr i tiden var Unionen och Imperiet samma nation och det fanns inga fria stater. Du vet också att Unionen självständighetsförklarade sig för ca 20 år sedan, vilket ledde till ett inbördeskrig som Unionen gick segrande ur. Du uppfattar kejsrerliga medborgare som bittra och dystra personer, antagligen på grund av kriget de förlorade. Du har förstått att de har en ny ledare som försöker rusta upp det gamla riket och dina officerare och kollegor gissar på att de tänker ta tillbaka Unionen.



SEBASTIAN RITTER

Du har bott på gård så länge du kan minnas. Din far sysslade mycket med skrothandel och hade lärt sig av din farfar hur man byggde och lagade maskiner. Detta gjorde att gården som ni bodde på sköttes mestadels av maskiner som din far byggt och som du hjälpte till att underhålla.

När du var tolv, blossade inbördeskriget upp och din far var snabb med att söka militärtjänst i Unionen. Han pratade ofta om hur viktigt det var att vi var fria som människor och om det fanns en chans att kämpa för det så skulle man ta det utan att tveka. Frihet var viktigast av allt.

Din mor hade dött i barnsäng, men du och dina syskon kunde nästan lika mycket om gården som er far och ni kunde sköta den nästan helt självständigt. När kuriren knackar på dörren, några år senare, får ni besked om att er far stupat vid fronten. Ansvaret låg nu på er att ta hand om gården.

Din äldre bror flyttar in till städerna och kvar blir du med dina småsysstrar, men sålänge maskinerna hölls igång så kunde gården rulla på utan vidare ansträngning. Men de rostiga gamla mackapärerna behöver alltid underhållas och du ger dig ofta av ned till byn för att skrothandla på marknader och basarer, något du snabbt blir väldigt duktig på. Din far efterlämnade många värdefulla kontakter inom skrothandeln som visar sig extremt värdefullt när man sköter en gård som rullar på rostiga hjul.

Du har nyligen varit på en basar i Bavarrien och köpt på dig reservdelar för att klara det kommande året. Sedan tågen har börjat gå allt mer sällan och resorna har blivit dyrare så har du för första gången provat att åka kollektivt med luftskepp. Under resan har du lärt känna flera nya kontakter, bland annat en äldre man vid namn *ARNOLD HERTZ* som visar sig veta en hel del om reparationer av åldrande mekaniker och ni har haft många intressanta diskussioner. För tillfället har ni lagt till vid en luftstation ute på neutralt vatten, Amadeus, och det ryktas om att en fruktansvärd storm är på ingång.

UNIONEN - Ett löst sammansatt arbete mellan tre stora företag. De kanske var bra att ha i inbördeskriget, men nu verkar de vara lika ruttna som de andra. Det skrivs i böckerna hur kriget vanns med ära och rättvisa, men segraren skriver historien och det vet du mycket väl. När Unionstrupperna marscherade genom din by så var de mycket noggranna med att "beslagta" alla resurser som byn hade. Inte för att det var bättre när Imperiet bestämde, men regeringar och auktoriteter verkar ju bete sig likadant.

IMPERIET - Översittare och maktmissbrukare. Du har förstått att det blivit bättre med åren nu med deras nya regent, men de kommer alltid vara en symbol för förtryck. Din far berättade för dig en gång att Imperiets poliser får uträtta straff på plats utan rättegång och det säger ganska mycket om deras nedvärderande syn på den enskilde medborgarens rättigheter.



ZOLTAN SIMON

Ditt liv har inte alltid varit såhär. Dina föräldrar var framgångsrika kemister med bostäder bland de finare kvarteren i Imperiets huvudstad. Även om du kanske inte tyckte att kemi verkade vara det mest intressanta i världen så var det otroligt kul att göra smällare av det som fanns i dina föräldrars labb.

När inbördeskriget närmade sitt slut hade Unionstrupperna rullat in i staden, hängt kejsaren på torget och eldbombat kvarteren. I följd så rådde det fullständigt kaos över hela landet. Underklassen gjorde uppror och din familj kastades ut på gatan. Där hamnade du snabbt på kriminell bana och började arbeta med olika gatugång. Din kunskap om små pojksmällare övergick fort till att konstruera riktiga sprängmedel av hushållsvaror.



Efter en misslyckad kupp blir du förrådd av dina kumpaner och lämnad till polisen. Där blir du dömd till 10 års fängelse eller 5 års militärtjänst. Ryktena om det kejserliga fängelset berättar hemska saker och militärtjänst känns plötsligt väldigt mycket bättre. Efter att ha visat dina kunskaper sätts du i ett stridande ingenjörskompani. Du får syssla mycket med demolering och sabotage.

Som en del av utrikesdivisionen gör ditt regemente ofta patruller i de fria stater som tecknat allians med Imperiet. Eftersom du tjänstgör i militären som straff får du inte permission som de andra soldaterna, istället sätts du i ett skyttekompani tills ditt regemente återgår till arbete. Därför är du ombord på en trupptransport på väg tillbaka till kejserligt territorium. Ni har för tillfället lagt vid en neutral luftstation ute på vattnet, Amadeus, och det ryktas om att en fruktansvärd storm kommer låsa hela stationen. Befälhavarna i skyttekompaniet är dock mer tillitsfulla vad gäller din status som fånge och har gett dig frihet att spendera tid på stationen som du känner.

UNIONEN - De kallar sig själva för frihetskämpar, vilket du tycker är lite gulligt. Det spelar ingen roll hur mycket "rättvisa" man står för när man brandbombar civila kvarter och dödar tusentals. Utöver lögnaktiga mördare, så är Unionen ett samarbete mellan tre företag så stora att de praktiskt taget bildar ett eget land. När Imperiet började leta allierade i de fria staterna tog Unionen tag i sin utrikespolitik och började göra samma sak. De verkar tro att det är någon sorts kapprustning, vilket känns otroligt oroväckande. Det sista Imperiet och dess invånare vill ha är ett nytt inbördeskrig.

IMPERIET - Ärligt talat var det gamla Kejsardömet lite slitet och det blev inte bättre när inbördeskriget rev upp hela landet. Men den nya kejsarinnan har verkligen förbättrat staten. Hon enade verkligen folket under svåra tider och numera är det högst behagligt att bo i Imperiet. Visst, det råder stor arbetslöshet och fattigdom fortfarande, men med tanke på hur dåligt det varit har hon gjort landet en enorm förtjänst med de nya politiska reformerna. Både Imperiet och Unionen har politiska vänner i de fria staterna, men endast Imperiet har annexerat några av dem.

ARNOLD HERTZ

Du varit med om tillräckligt för två livstider. Som son till en arkitekt fattade du tidigt tycke för byggnader och konstruktioner. Din far tog ofta med dig till byggnadsplatser och du var väldigt fascinerad av processen. När du var gammal nog blev du antagen till Kejserliga Ingenjörsskolan och utbildade dig till civilingenjör. Du älskade ditt jobb och inte sällan fick du i uppdrag att bygga det som din far designat. Det var också vid den här tiden som du träffade din livs kärlek, *Anette*, och bildade familj med henne.



När inbördeskriget tog sin fart blev du tvungen att lämna din fru och dina två döttrar för att tjänstgöra i det kejserliga gardet. Du sattes i ett stridande ingenjörskompani för att bygga fortifikationer längs gränsen, i händelse av ett motanfall från fienden. Ni var mitt i arbetet när Unionstrupperna stövlade igenom era befästningar och det tog inte lång tid innan ni kapitulerade. Fienden var mycket bättre beväpnade och tränade än vad ni var. Flera tappra soldater miste sitt liv vid slaget, däribland dina vänner och grannar som tjänstgjorde samtidigt som du.

Efter att du suttit i krigsfångenskap under ett par år återvänder du hem för att se ditt hemkvarter brandbombat till marken. Än idag har du inte sett ett spår av din familj och du har för längesedan antagit att de dog i bränderna. Du upplevde svårigheter att acceptera deras öde och flyttade ut till de nybildade staterna för att starta om på nytt. I en stillsam by mitt ute i ingenstans slog du dig till ro. Där hjälpte du nybyggarna med konstruktioner och du kände dig äntligen till freds. Där har du nu bott i snart 15 år.

Du är på väg hem från en lyckad skrotjakt i Bavarrien där du införskaffat byggmaterial till byns olika maskinerier. På det kollektiva flyget har du träffat på en yngre herre vid namn *Sebastian*. Även om det stillsamma livet på slätterna har varit rogivande så är det skönt att få samtala med någon som är intresserad av teknik, precis som du, och du har fått lära honom ett och annat om hur man gjorde "på din tid". Ni har anlagt vid en luftstation ute på neutralt vatten, *Amadeus*, och det verkar som en fruktansvärd storm är på väg in. Lyckligtvis är stationen stabilt byggd och med ett stop i näven ska det nog blåsa förbi på nolltid.

UNIONEN - Storföretag som slagit ihop sig och bildat en egen nation. Deras lilla inbördeskrig hade ihjäl dina nära och kära, något som du aldrig kommer glömma så länge du lever. Bortsett från det så verkar det som ett hyfsat ställe att bo på. Deras ingenjörskonst är häpnadsväckande och det du sett av deras städer har varit fantastiskt vackert. Säg vad du vill om deras moraliska beteende, de vet då ett och annat om konstruktioner.

IMPERIET - Ett skadat kejsardöme som försöker bygga upp sig själva till sin forna stolthet. Ganska fånigt, allvarligt talat. Den nya regenten verkar vara riktigt skarp, så varför inte bara bygga en ny nation och strunta i det gamla Imperiet? Dock verkar de inte lika paranoida som Unionen och när du i industristäderna frågas efter papper vid varje meter så har du inte blivit kontrollerad en enda gång på kejserlig mark.

ALFRED WEISS

Du heter egentligen *Alfons von Weisshaupt*. Anledningen till ditt namnbyte är ganska enkel. Familjen von Weisshaupt var ganska kontroversiell i det forna Imperiet. De hade mycket inflytande och pengar, vilket gjorde dem väldigt självständiga. Kejsaren ogillade folk som såg sig vara bättre än staten och von Weisshaupt var inget undantag.

När inbördeskriget drar igång får familjen sina ägor förstörda av Unionstrupper. Familjen von Weisshaupt är nu ruinerade och utkastade på gatan.

Du minns inte särskilt mycket av hur det var att bo i stora hus med tjänare och dylikt. Istället bodde ni bland underklassmedborgare i de större städerna. Dina föräldrar var tvungna att skaffa jobb, likaså dina syskon när deras ålder var inne.

Trots detta har du ändå fått lära dig fäktas, rida och äta med rätt bestick av din far. "Även om ni växer upp som lort, ska ni behandlas som guld", brukade han resonera.

Du reser till Unionens ingenjörskolor för att få toppklassig utbildning inom mekanik och ingenjörskonst. Allting finansieras av pengar som din far har sparat ihop inför "yttersta nödfall". När du tagit examen bestämmer du dig för att bo kvar i Unionen ett tag och arbeta som maskiningenjör. Ett bekvämt arbete som ger dig stadig lön.

Väl där får du reda på att du blivit förföljd. En terroristorganisation som kallas "Kejsarens Arvtagare" har fått din familj på flykt i huvudstaden och letar nu efter dig. Med rätta kontakter lyckas du fly städerna och ta dig ut på neutral mark under namnet "Alfred Weiss". Där får du reda på att en luftstation ska byggas ute i vattnet och de behöver en chefsingenjör, ett jobb som du, med dina kriterier, får med lätthet. Där har du nu jobbat i några år och legat lågt.

En våldsam storm har satt lufstationen Amadeus i lås. Inga skepp kommer ut. Vid sådana tider är det vitalt att stationen funkar som den ska och eftersom nästan allt är ångdrivet så krävs det att generatoren rullar på obehindrat. Men när hissar och lampor sluta fungera på stationen så skickar du ned era ingenjörer för att undersöka, men de har varken lyckats lösa problemet eller svarat på ett dygn nu. Det är dags för handling.

Du har fått klara order från stationens säkerhetsansvarige Hohenheim att samla ihop teknikkunniga personer på stationen och leda ned dem till maskinrummet för att undersöka vad som gått fel. Vid dessa omständigheter kan det vara farligt att vistas i servicetunnlarna och det är viktigt att dessa perosner kan ta hand om sig själva.

